

taşıyan insanlardan biriyim. Sivil toplum örgütlerini bu konuda dayanışma içerisinde olmaya çağıran insanların başını çektim. Hatta ilk düzenlediğimiz panellerde, bu işin ciddiyeti, sıkıntıları ortaya konuldu, anlatıldı. Değerli Valim, açıklama yaptı; olay, sadece imar olayı değil. Sivrisinek mücadelesinden tutun, doğal afetlerle ilgili kriz masalarının oluşturulmasında sadece -ki, bunu sel örneğinde yaşadık, birçok örnekte yaşadık- mevcut sayın valilerimiz, değerli belde belediye başkanlarımız, Antakya belediye başkanları bu olayın destekçisi değil. Buraya İçişleri bakanlarımız geldi, Başbakanımıza anlatıldı; yani geçmiş dönemlerde bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ama maalesef, bu konu, bir ağlama duvarı haline getirildi. Yani bu konu gündeme öyle bir getiriliyor ki, sürekli ağlıyoruz, hepimiz ağlıyoruz. Müthiş bir yetki karmaşası var, bu konuda korkunç bir yetki karmaşası var.

Bu sorunu çözecek olan en üst seviyedeki unsurlar, sayın bakanlar, Başbakan yardımcıları, Parlamento üyeleri yine buraya geldi, defalarca bu konunun çözülmesine yönelik kararlar alındı, sonuç bildirgeleri yapıldı, Tarihi Kentler Birliğinin ana konularından biri oldu, sonuç bildirgelerinin başına geçirildi. O zaman, şöyle düşünüyorum: "Acaba bu konunun bu kadar sürüncemede kalmasının altında, bu kent halkının bundan gerçekten çok rahatsız olmaması mı yatıyor?" diye düşünüyorum. Yani sivil toplum örgütleri, idareciler, yöneticiler, seçilmişler, herkes bu konuyu aynı sitemle, aynı duyarlılıkla, aynı dikkatle öne sürüyor ve bu çözülmüyorsa, neden çözülmediğinin altındaki nedenler ortaya çıkarılmalı.

Bu, kararnamelele çözülecekse, Denizli kararı bir gecede çıktı. Ki, Denizli'nin belde belediyeleri bizden daha kötü durumundadır. Oysa, aynı konumda Antakya da vardı ve Antakya için böyle bir karar çıkmadı. Demek ki, orada başka birtakım nedenler yatıyor ve bunun altında yatan nedenleri öne çıkartmak gerekir diye düşünüyorum. Kanunlar nezdinde, Sayın Valimin de eli kolu bağlı kalır, belediye başkanlarının da eli kolu bağlı kalır, böyle günah keçileri oluşturulur. Onlar da üzülüyorlar, çok üzülüyorlar. Defalarca konuştuk, tartıştık, birçok toplantı yaptık. Biraz da halkın, bu konuyu çözüme getirmeyenlerle ilgili tavırını geliştirmek gerekir diye düşünüyorum.

Teşekkür ediyörüm.

### **PANEL YÖNETİCİSİ - Cihat MAZMANOĞLU**

Ben teşekkür ediyorum.

Buyurun.

### **SABİT OYMAEL**

Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı

Sayın Valimi ve Başkanlık Divanı şahsında panelist öğretim üyelerini, katılımcıları, tüm arkadaşları saygıyla selamlıyorum.

Ben, soru sormayacağım, birkaç katkıda bulunmak istiyorum. Katkıda bulunurken, kimseyi hedef almak veya kimseyi üzmemek değil amacım. Bu şehir bizim şehrimiz. Her ne kadar Antakyalı değilsem de, yıllardır bu şehirde yaşıyorum ve olan bitenler, göz önünde olanlar beni de rahatsız ediyor, benim misafirlerimi de rahatsız ediyor, Antakyalıları da rahatsız ediyor.

Sayın Ekinci, "Bilim, referandumla olmaz" dedi. Çok doğru söylediler. Altın harflerle yazılacak bir şey. Sayın Valim, İl Genel Meclisinden bahsettiler. Dolayısıyla, bu konunun uzmanlara bırakılmasının, uzmanlar tarafından karar verilmesinin çok doğru olacağı kanaatindeyim.

İkincisi, Sayın İsmet bey hocam, üniversitenin yetiyle ilgili çok güzel tespitlerde bulundular, üniversitenin işlevini ortaya koydular. Kendilerine son derece katılıyorum. Öğrencinin, sosyal, ekonomik ve psikolojik getirilerinden şehir yararlanmalıdır. Şehrin, sosyal, ekonomik, psikolojik bakımdan gelişmesi, üniversiteyle bir yerde özdeşir diye düşünüyorum. Problemler çok. "Nereden, nasıl başlansa?" diye düşünüyorum; ama eğer belediyemizin yeterli teknik elemanı yoksa, bunu takviye etmeli. Belki de bu konuda uzman, gelişmiş bir başka belediyeden, belediye başkanından, "Sayın başkan, bize katkıda bulunur musunuz? Sizin belediyeçilik hizmetleriniz çok gelişmiş durumda. Bizde biraz şehirci, planıcı gönderin de, biz de yararlanalım; şu şehri yol ve istikametler bakımından, kente ve çevre kuralları bakımından bir sisteme koyalım" diye destek alması, mevcut mevzuat sistemi içerisinde mümkün diye düşünüyorum. Somut birkaç öneride bulunmak istiyorum. Antakya'yı, Asi Nehri'nin sağ tarafı veya sol tarafı olarak ikiye ayırdığım zaman; bir başka deyimle, eski Antakya ve yeni Antakya olarak dile getirirsek, eski Antakya'nın kentsel bir açık müze olarak korunması fevkalade önemlidir. Oraya, altına bakıyormuş gibi, pırlanta gibi bakmak gerekir, orayı korumak gerekir. Yeni ve eski Antakya arasında bir entegrasyonu sağlamak için, köprüler sisteminin çok iyi kurulumu lazım. Sayın hocam, bunu dile getirdiler. Söz konusu projeyi ben bilmiyorum; ama hocalarımın buraya getirmiş olması fevkalade önemli. Kendilerini saygıyla karşılıyorum. Bu köprü sistemleri geliştirilmelidir. Köprülerin geliştirilmesi şöyle dursun, bir başkasına, Antakya'nın yabancıları olarak, köprüleri tarif ederken, "Hani şu tarafta bir köprü vardı ya" diye tarif ediyorum; yani köprülerin adı da yok. 1 numaralı köprü, 2 numaralı köprü veya Atatürk Köprüsü, Fatih Köprüsü, öbürü Cumhuriyet Köprüsü, bir ad da konulabilir; ama o ayrı konu, kent ve çevreyle ilgili.

Antakya'yı bir başka şekilde ikiye ayırmıyorum; İskenderun Yolu'nun alt tarafı ve üst tarafı. Alt tarafı tarım için fevkalade önemli alanlardır. Kesinlikle ve kesinlikle yolun alt tarafına, yani tarımsal bölgeye yapılaşma yapılmamalı

diye düşünüyorum. Kaldı ki, yüzyıllardır alüvyonlu bölge, topraklar birikmiştir. Orası deprem bakımından da sakıncalıdır. Burası birinci derece deprem bölgesidir. Orada yapılaşma fevkalade sakıncalıdır.

Bir başka hususu dile getirmek istiyorum. Çevre kirliliği son derece önemli. Böyle bir şeyi dile getirmek için, hakikaten çok uzun süredir bekliyordum. Böyle bir toplantı düzenlediğiniz için, sizi kutluyorum.

Yollarda bir kirlilik var. Herkesten özür diliyorum. Yolların kenarlarında, aralarında müthiş bir kirlilik var; poşetler, şişeler... Kıyılarda kirlilik var. Ben, Samandağ'a misafirim götüremiyorum. Samandağ ki, o kıyılar altın gibi kıymetlidir. O kumsal, belki de dünyada ender bulunacak kumsallardan bir tanesidir; fakat son derece kirlidir. Eminim, onun da çaresi vardır.

Binalarda kirlilik vardır, binaların cephesinde kirlilik vardır, çatısında kirlilik vardır. Çatısındaki kirlilik nedir? Burada mimar-mühendis arkadaşlarım görüyordur; binaların yüzde 95'inin tepesinde demir filizi vardır. Bu, şu demektir: "Fırsat bulursam, hemen üst kata çıkacağım." Seçim öncesinde imar affarı vesaire oluyor. Bunun, biraz da halkın düşünce yapısını yansıması bakımından -özür dilerim, herkesi aynı şeye katmıyorum- karakteristik buluyorum.

Şurada bir deri fabrikası varmış, eski deri fabrikasıymış. Bu, burada niye durur, bunu anlayamıyorum. Buradan otopark kaldırıldı. Otoparkın yeri neden imar edilmiyor? Çok isabetli oldu. Bu, böyle duruyor. Onu bir türlü anlayamıyorum. Burada şehrin kirliliği neden Asi Nehri'ne akıyor veya buna bir çözüm bulunmuyor, bunu anlayamıyorum. Asi Nehri'ni, gelen misafirlerime göstermekten utanıyorum. Çok çok özür diliyorum. İçerisine bir tane greyder indirip, vinçle veya herhangi bir yerden şöyle bir küürmek, temizletmek zor mudur, onu bilmiyorum. Asi Nehri'nin içerisine bir tane boru döşeyip de, oradan gelen kirlı suları bu borunun içerisine akıtarak, denize yakın bir yere deşarj etmek zor mudur, onu bilmiyorum.

Bir de yangın konusu var. Özellikle eski Antakya evlerinde, ahşap esaslı binalarda bir yangın başladığı zaman, buna nasıl bir çözüm olacak, onu bilemiyorum. Buna da acil bir çözüm bulunması gerekiyor. Teşekkür ediyorum.

### **PANEL YÖNETİCİSİ - Cihat MAZMANOĞLU**

Ben teşekkür ediyorum.  
Buyurun Kemal bey,

### **Kemal YEŞİLOĞLU**

İl Genel Meclisi Üyesi

Sayın Valim, değerli hocalarımız, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben, özellikle çevre düzeni planıyla ilgili bir görüşümü sunmak istiyorum. İl Genel Meclisinde bunu görüşürken, grup olarak itirazımızı yapmıştık, "Önce belediyeler mikroskobik olarak incelemesini yapsın, ondan sonra bize gelsin, biz inceleyelim" demiştik. Fakat orada, "Biz, nasıl olsa gündeme aldık. Önce biz bir okeyleyelim, ondan sonra belediyelere göndereyim" denildi. Belli ki, bu, yasal bir sorun.

Sayın Valimden özellikle şunu istirham ediyorum: Bunu bir daha kendi meclisimizde görüşüp, bunu öncelikle yerel belediyeler ve büyük belediye görüştüktan sonra bir daha tartışsak, acaba daha iyi olmayacak mı? Çünkü bu sorun gittikçe büyüyor ve çözümünü yollar alacak. Ben, özellikle rica ediyorum; önce küçük belediyeler, ardından büyük belediye mikroskobik çalışmasını yapsınlar. Ardından biz, İl Genel Meclisinde makro düzeyde çözelim. Bunu öneriyorum. Teşekkür ediyorum.

### **PANEL YÖNETİCİSİ - Cihat MAZMANOĞLU**

Ben teşekkür ederim.

Bu konuyla ilgili olarak Antakya Belediyesi bir toplantı yaptı. Belde belediye başkanlarını ve teknik elemanları çağırdı, görüş alındı, görüş verildi ve ona istinaden zaten mecliste reddedildi. Buyurun Raci bey.

### **RACİ COŞKUNER**

Antakya Belediye Başkan Yardımcısı

Sayın Başkan, değerli panelistler; hepinize "Hoş geldiniz" diyorum. Verdiğiniz bilgilerden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum.

Hocamızın değindiği noktalar hakkında, Antakya Belediyesinin detaylı çalışmaları vardır. Ne zaman isterse, misafirimiz olursa, bu çalışmaları seve seve aktarmaya ve kendilerinin de görüşünü almaya hazırız. Arıtma tesisinin çalıştırılmasından tutun, katı atık depolama tesisine varıncaya kadar, bu konularda Antakya Belediyesinin hassasiyetle çalışmaları vardır. Çevre düzenleme planlarına bir cümleyle temas etmek istiyorum. Şu an, çevre düzeltme planında görülen eksikliklerden dolayı, tekrar değerlendirilmek üzere ilgili firmaya tekrar gönderildi. Bunun da en büyük sebebi şuydu: Çevre belde belediyelerinin ana planları, elinde olan mevcut planları dahi göz ardı edilerek bir planlama yapılırsa, ne kadar sağlıklı bir planlama yaparız? Bundan duyduğumuz endişeleri bu kısa süreç içerisinde düzeltmek üzere tekrar gönderildi. Bizim amacımız, olayı uzatmak, süreci uzatmak değil; doğruyu yakalamak. Eğer doğruyu yakalamak, bize birkaç ay zaman kaybettirecekse, bu, bir kayıp değildir diye düşündüm. Meclis de aynı görüşteydi. Bundan dolayı geri çevrilmiş oldu.

Sorulara tek tek cevap veremeyeceğim, ama hepsine cevap verebilecek ortamımız var. Ne sorulursa, her zaman cevap verilir.

Teşekkür ediyorum.